

PHIẾU ÔN LUYỆN CUỐI TUẦN - TIẾNG VIỆT LỚP 4

TUẦN 24

I. Đọc thầm và làm bài tập

TÀN NHANG

Trong một góc công viên, rất nhiều trẻ con đang xếp hàng chờ được một họa sĩ trang trí lên mặt để trở thành những “người da đỏ” hay “người ngoài hành tinh” ... Một cậu bé cũng nắm tay bà chờ đến lượt mình. Mặt cậu bé có rất nhiều đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức. – Cậu lấm tàn nhang thế, làm gì có chỗ nào trên mặt mà vẽ! – Cô bé xếp hàng sau cậu bé nói to.

Ngượng ngập, cậu bé cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy, bà cậu ngồi xuống bên cạnh :

- Sao cháu buồn thế? Bà yêu những đốm tàn nhang trên mặt cháu mà ! Hồi nhỏ, lúc nào bà cũng mong có tàn nhang đấy ! – Rồi bà cựa đưa những ngón tay nhăn nheo vuốt má cậu bé. – Tàn nhang cũng xinh lắm, chắc chắn chú họa sĩ sẽ thích những vết tàn nhang của cháu !

Cậu bé mỉm cười :

- Thật không bà ?

- Thật chứ! – Bà cậu đáp. – Đấy, cháu thử tìm xem thứ gì đẹp hơn những đốm tàn nhang !

Cậu bé nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi thì thầm :

- Những nếp nhăn, bà ạ !

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Cậu bé và nhiều trẻ em khác chờ trong công viên để làm gì?

- Chờ đến lượt chơi một trò chơi.
- Chờ được phát quà.
- Chờ được người họa sĩ vẽ lên mặt.

Câu 2. Điều gì xảy ra khiến cậu bé buồn bã, ngượng ngập ?

- Đến lượt cậu thì họa sĩ hết màu vẽ.
- Bị cô bé xếp hàng sau chệch mặt cậu nhiều tàn nhang quá chẳng còn chỗ nào mà vẽ.
- Bị người họa sĩ chê xấu không vẽ.

Câu 3. Bà cậu bé đã an ủi cậu bằng cách nào?

- Nói rằng những nốt tàn nhang cũng rất đáng yêu và chú họa sĩ chắc chắn sẽ thích.
- Nói rằng chẳng việc gì phải xấu hổ vì ai mà chẳng có điểm yếu.
- Nói rằng cô bé kia thậm chí còn xấu hơn cậu nhiều.

Câu 4. Câu trả lời cuối cùng của cậu bé muốn nói lên điều gì?

- a. Cậu rất thích những người có nếp nhăn.
- b. Cậu thấy những nếp nhăn rất đẹp.
- c. Trong đôi mắt cậu , những nếp nhăn của bà rất đẹp và cậu rất yêu những nếp nhăn ấy.

Câu 5. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

- a. Hãy luôn nhìn mọi người bằng cặp mắt yêu thương.
- b. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
- c. Trông mặt mà bắt hình dong.

II. Luyện từ và câu

Câu 6. Trong các câu sau đây, câu nào là câu kể Ai là gì ?

- a. Sao cháu buồn thế ?
- b. Hồi nhỏ, lúc nào bà cũng mong có tàn nhang như cháu đây!
- c. Những đốm tàn nhang của cháu là thứ mà bà rất yêu.

Câu 7. Vị ngữ trong câu sau là gì?

Cậu bé có những đốm tàn nhang trên mặt là cháu của bà cụ ngồi trên ghế đá.

- a. Là cháu của bà cụ ngồi trên ghế đá.
- b. Cháu của bà cụ ngồi trên ghế đá.
- c. Bà cụ ngồi trên ghế đá.

Câu 8. Đặt câu kể Ai là gì ? với các từ sau làm vị ngữ:

- a. là nơi em sinh ra và lớn lên.
- b. là thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam.
- c. là kì quan thế giới.
- d. là dòng sông đỏ nặng phù sa.

III. Tập làm văn

Dựa theo cách viết sau, hãy viết một đoạn văn ngắn về một loài rau mà em thích nhất.

Ngon rau má mới ngon làm sao. Nó có những cái mầm trắng nõn, pha màu hồng hồng, sờ vào mà đã muốn nhai sống . Riêng cái cuống lá cũng phải dài gần gang tay.

Mẹ tôi rửa sạch, thái nhỏ, để lên cái đĩa ăn sống. Thế nào mẹ cũng khen :

- Rau má ngon quá, thật mát ruột.

“Phải luôn luôn học tập chừng nào còn một điều chưa biết”

(Lxenneska)