

Họ và tên:

Lớp: 2A...

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
Môn : Tiếng Việt (đọc) – Lớp 2

A. ĐỌC HIỂU

I. Đọc thầm bài văn sau:

Tình bà cháu

Ngày xưa, có hai anh em ở với bà. Nhà rất nghèo nhưng ba bà cháu sống rất vui vẻ, đầm ấm. Có một cô tiên thương ba bà cháu, cho một hạt đào và dặn hai anh em: "Khi bà mất, gieo hạt đào này lên mộ, các cháu sẽ sung sướng".

Bà mất, hai anh em làm theo lời dặn của cô tiên. Hạt đào mọc thành cây. Cây ra toàn quả vàng, quả bạc. Hai anh em trở nên giàu có. Nhưng rồi vàng bạc không làm hai anh em khỏi buồn rầu vì nhớ bà.

Thấy hai đứa trẻ buồn, cô tiên xuống hỏi. Bé gái òa khóc, xin cô tiên hoá phép cho bà sống lại như xưa. Một luồng gió nổi lên, vàng bạc, nhà cửa đều biến mất. Bà hiện ra. Hai anh em ôm chầm lấy bà.

Theo Trần Hoài Dương

II. Dựa vào bài đọc trên, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. (0.5 điểm) Trước khi gặp cô tiên, ba bà cháu sống với nhau như thế nào?

- A. Sung sướng, giàu sang.
- B. Nghèo khó và buồn bã.
- C. Vất vả nhưng rất vui vẻ, đầm ấm.

Câu 2. (0.5 điểm) Cây đào trồng bên mộ bà có điểm gì đặc biệt?

- A. Vừa nảy mầm đã lớn ngay thành cây, kết trái vàng, trái bạc.
- B. Hạt đào trồng bao lâu cũng không kết trái vàng, trái bạc.
- C. Hạt đào trở nên khổng lồ như toà nhà.

Câu 3. (0.5 điểm) Khi bà mất, hai anh em xin cô tiên điều gì?

- A. Cho thêm thật nhiều vàng bạc.
- B. Cho bà sống lại như xưa.
- C. Cho bà hiện về thăm hai anh em một lúc.

