

Họ và tên: Lớp: 2

PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 11

Thứ.....ngày.....tháng.....năm 20..

I. ĐỌC HIỂU

Trạng nguyên Nguyễn Kỳ

Nguyễn Kỳ ngày còn nhỏ có tên là Nguyễn Thời Lượng. Bố mẹ Thời Lượng rất nghèo. Khi Thời Lượng lên ba, bố mẹ gửi cậu vào chùa cho làm con nuôi sư thầy.

Thời Lượng rất thông minh. Mới 4 tuổi cậu chỉ nghe sư thầy đọc kinh mà thuộc lòng. Sư thầy thấy vậy rất yêu quý và cho cậu đi học. Thời Lượng học một biết mười. Vừa học giỏi, vừa chuyên cần, đêm nào cậu cũng ngồi dưới chân tượng học bài nhờ ánh sáng cây nến. Khi nến tắt hết mới đi ngủ.

Đến kì thi, sư thầy nằm mơ thấy có người tên là Nguyễn Kỳ đỗ trạng nguyên, bèn đổi tên Nguyễn Thời Lượng ra Nguyễn Kỳ. Khoa thi năm ấy, Thời Lượng đỗ trạng nguyên. Lúc đó ông mới 23 tuổi.

Ngày rước trạng, Nguyễn Kỳ đề nghị dân làng đón ông tại chùa để ông tạ ơn Phật và sư thầy đã có công nuôi dạy. Sau đó ông về thăm cha mẹ.

Theo Mai Hồng

(Các Trạng nguyên nước ta)

*** Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu.**

1. Chi tiết nào cho thấy Nguyễn Thời Lượng là một cậu bé thông minh?

- A. Đọc được nhiều sách.
- B. Chỉ nghe sư thầy đọc kinh mà thuộc lòng, học một biết mười.
- C. Đêm nào cũng học dưới ánh nến ở chân tượng.

2. Thời Lượng từ nhỏ đã chuyên cần học tập như thế nào?

- A. Học một biết mười.
- B. Chỉ nghe sư thầy đọc kinh mà thuộc lòng.
- C. Đêm nào cũng học dưới ánh nến ở chân tượng và khi nến tắt hết mới đi ngủ.

3. Vì sao sư thầy đổi tên Thời Lượng thành Nguyễn Kỳ?

- A. Vì cái tên Nguyễn Kỳ đẹp hơn.
- B. Vì trước đó, vùng ấy có một sư thầy tên là Nguyễn Kỳ.
- C. Vì mơ thấy có một người tên là Nguyễn Kỳ đỗ Trạng nguyên.

4. Ngày rước Trạng, vì sao Nguyễn Kỳ muốn được đón tại chùa?

- A. Vì muốn cảm tạ Phật và sư thầy đã có công nuôi dạy.
- B. Vì muốn được trở lại chùa.
- C. Vì muốn tỏ lòng biết ơn tổ tiên, cha mẹ.

5. Viết một câu nêu đặc điểm nói về trạng nguyên Nguyễn Kỳ?

.....

II. LUYỆN TẬP

Bài 1. Điền vào chỗ chấm x hay s?

....ônao ung quanh óng biển
dòngông conuồi ...inhấn

Bài 2. Gạch chân dưới từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau:

Trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, miệng luôn kêu: “ Rét !”. Thế nhưng, mới sớm tinh mơ, chú gà trống chạy tót ra giữa sân. Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt, vỗ phành phạch, rồi gáy vang: “Ồ...ó...o!”.

Bài 3. Điền vào chỗ chấm để tạo thành câu nêu đặc điểm.

- a) Trong vườn, những bông hoa.....
- b) Ông mặt trời.....
- c)..... trong xanh vời vợi.
- d) Ngoài đường,.....