



Phiếu cuối tuần môn Tiếng Việt

(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)



Bài 61- Bài 65:

ong ông ung ứng - iêc iên iêp - iêng iêm yên - iêt iêu yêu

1. Đọc

- bên trong, dòng sông, thùng gạo, bánh chưng, chiếc cặp, viên bi, điệp viên, công chiêng, bữa tiệc, thiệp mời, thanh kiếm, yêu chiều.
- Cánh diều no gió
Sáo nó thổi vang
Sao trời trôi qua
Diều thành trăng vàng

2. Bài tập

Bài 1: Nối tranh với chữ thích hợp:



viên bi

thanh kiếm

bánh chưng

chiếc cặp

Bài 2: Chọn từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống:

(*việc nhà, yêu quý*)

a. Em bạn bè.

b. Lan giúp mẹ



Phiếu cuối tuần môn Tiếng Việt

(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)



Bài 66 - Bài 70:

uôi uôm - uộc uột - uôn uông - ươi ươu

1. Đọc

- nải chuối, cánh bướm, ngọn đuốc, trắng muốt, đi muộn, khuôn viên, luống rau, quả chuông, tươi cười, con khướu.

- Những cánh bướm đỏ thắm

Trôi trên nền biển xanh

Trông như một tấm tranh

Của ai vừa mới vẽ.

2. Bài tập

Bài 1: Đọc và nối:

buộc

chuông

chuột

buông

thuộc

uộc

uông

uột

Bài 2: Chọn từ ngữ thích hợp rồi viết vào ô trống:

(rộng lớn, chao liệng)

a. Trái đất vô cùng

b. Cánh diều trên bầu trời .

Bài 3: Điền *iêu - yêu* ?

cánh d quý buổi ch mến

Bài 4: Nối:

Rau muống

tươi cười.

Em bé

sưởi nắng bên thêm.

Chú mèo

xanh mơn mớn.



Phiếu cuối tuần môn Tiếng Việt

(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)



Bài 71- Bài 75:

ước ướ - ướm ướp - ướn ướng - oa oe

1. Đọc

- thước kẻ, mượt mà, con bướm, quả mướp, miến lươn, trường học, hoa quả, múa xoè, toả nắng, khoẻ mạnh, hoa phượng.

- Ngôi trường yêu thương
Có cây che mát
Có cờ Tổ quốc
Bay trong gió ngàn.

2. Bài tập

Bài 1: Nối tranh với chữ thích hợp:



chích choè

quả mướp

trường học

hoa loa kèn

Bài 2: Chọn từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống:

(trường học, dượng sĩ)

a. Bố Khả là bạn bè.

b. là ngôi nhà thứ hai của em .



Tuần 17

Phiếu cuối tuần môn Tiếng Việt

(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)



Bài 76 - Bài 80:

oan oãn oạt oắt - oai uê uy - uân uât - uyên uyêt

1. Đọc

- hoạt hình, đoàn tàu, tóc xoăn, loắt choắt, điện thoại, xum xuê, yêu quý, truy bài, mùa xuân, luật chơi, luyện tập, quyết tâm.

- Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi.

2. Bài tập

Bài 1: Đọc và nối:

khuyết

xuyên

khuê

tuyển

quê

uyêt

quê

uyên

Bài 2: Chọn từ ngữ thích hợp rồi viết vào ô trống:

(xum xuê, nhọn hoắt)

a. Ngòi bút chì

b. Lũy tre làng

Bài 3: Điền *uyên - uyêt* ?

con th trăng kh..... d binh tr tin

Bài 4: Nối:

Mùa xuân

Em

Mẹ đi chợ

mua khoai lang.

là tết trồng cây.

thích đọc truyện.



Phiếu cuối tuần môn Tiếng Việt

(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Ôn tập

1. Đọc:

Mùa xuân

Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày càng thêm xanh. nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi nảy lộc. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy.

2. Dựa vào bài đọc hoàn thiện các câu dưới đây:

Cây xoài của ông em

Ông em trồng cây xoài cát ngay trước sân, khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đung đưa theo gió, em càng nhớ ông.

a. Ông em trồng ngay trước sân.

b. Đầu hè, quả

c. Bài đọc trên có câu.

